

Dirk Zwitser



Geboortjaar: 1969

Ik geef training op: vrijdag in Leiden

Trainer sinds: 2018 toen Bert Breed me na welgeteld 1x boven in het restaurant zitten kijken naar dochter Maartje vroeg om te komen helpen

Wat ik zo leuk vindt aan training geven: Het is superleuk om te zien hoeveel plezier de kinderen van het schaatsen hebben en hoe alle kinderen heel snel sprongen vooruit gaan. En: het is mijn wekelijkse uitje met mijn dochter Maartje

Wat is het hoogtepunt uit je schaatscarrière: eigenlijk elke keer met natuurijs is een absoluut hoogtepunt, zeker sinds ik voor het eerst op Freeskates met langlaufschoenen moeiteloos op de Langeraarse plassen over sneeuwijs en scheuren heerlijk door kon schaatsen. Schaatsen in het gebied van de Wieden en Belterwijde is prachtig. Maar vlak voor het invallen van de dooi nog over de Gouwzee rijden met een groepje krasse knarren is ook prachtig, net als een rondje over het Tjeukemeer, de Langsingtocht bij Stolwijk of vorige jaar over een spiegelgladde Laeck op de Kaag